



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Bruggen van Berea – Mezoeza en Tefilien

Een “mezoeza” is een klein, smal object dat traditioneel, enigszins scheef, wordt bevestigd aan de deurpost.

Er zit een stukje papier in waarop het “sjema” staat, oftewel een aantal verzen uit Deut. 6.

Deuteronomium 6:4-9

Luister, Israël! De HEERE (JHWH), onze God, de HEERE (JHWH) is één! Daarom zult u de HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

In dit gedeelte wordt aangegeven dat de geboden moeten worden geschreven op de deurposten van je huis en in je poorten, en daar is de traditie van mezoeza op gebaseerd. Ook wordt hier het gebod gegeven om de geboden op je hand en op je voorhoofd te schrijven.

In tegenstelling tot de Farizeeën, namen de Sadduceeën en middeleeuwse Karäieten dit gebod niet letterlijk.

De Farizeeën namen het gebod liever wel letterlijk omdat de mensen het dan konden zien... en ze hielden ervan ze zo groot mogelijk te maken.

De Farizeeën gebruikten deze uitleg als een van de manieren om de religieuze aandacht op zichzelf te vestigen.

Mattheus 23:5

Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot.

Ook wij nemen deze geboden, in tegenstelling tot de Farizeeën, niet letterlijk en daar hebben we een aantal redenen voor.

Allereerst staat dit Schriftgedeelte, dat het 'sjema' wordt genoemd, vol met Hebreeuwse poëzie.

Moeten we onze kinderen bijvoorbeeld alleen maar Torah leren als we in huis zitten, als we wandelen, als we gaan slapen en als we opstaan?

Natuurlijk niet, maar dat is wel wat er letterlijk staat.

Er wordt bedoeld dat we onze kinderen ALTIJD moeten onderwijzen in de geboden van God.

Zie je dat?

De Hebreeuwse poëzie gaat verder, en geeft ons figuurlijke instructies om iets duidelijk te maken.

In de Hebreeuwse taal wordt veel beeldspraak gebruikt.

Als er staat dat we iets op onze handen en ons voorhoofd moeten schrijven, dan betekent het dat we het moeten horen en doen, dat is dan ook de eerste betekenis van het woord *sjema*.

Het Hebreeuwse woord *sjema* betekent letterlijk 'horen'... maar dan op zo'n manier horen dat je er iets mee doet. Je ergens aan houden ... een voorbeeld zijn.

Als we iets op ons voorhoofd schrijven, is dat niet letterlijk, maar het betekent dat het in onze gedachten moet zijn.

Dat is de figuurlijke betekenis van voorhoofd.

Als we iets op onze hand schrijven, dan betekent het dat we er echt iets mee doen.

De hand staat symbool voor daden.

Het verstand (of voorhoofd) vertelt de hand wat te doen.

Dus als we iets op ons voorhoofd en op onze hand moeten schrijven, dan betekent dat letterlijk dat we moeten luisteren, en er vervolgens naar handelen.

Als we de geboden van God op ons voorhoofd schrijven, dan betekent het dat we ze horen, en ze dan gaan naleven... zodat ze in onze gedachten zijn.

Als ze eenmaal in onze gedachten zijn, dan schrijven we ze op onze handen. Handen staan symbool voor daden... we gaan dan leven naar de geboden van God.

Om de beeldspraak van deze Hebreeuwse poëzie verder te verduidelijken geven we een aantal voorbeelden waarin JHWH ons opdroeg iets op ons voorhoofd en hand te schrijven.

Exodus 13:9

En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen (voorhoofd), opdat de Wet van de HEERE (JHWH) op uw lippen is, want de HEERE (JHWH) heeft u met sterke hand uit Egypte geleid

En daarna nog een keer in vers 16:

Exodus 13:16

Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen (voorhoofd), want de HEERE (JHWH) heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid.

Zie ook Deuteronomium 11:

Deuteronomium 11:18

Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

We zien dat de tegenstander zijn eigen merkteken heeft... de tegenstander heeft zijn eigen richtlijnen, die in strijd zijn met het Woord van God, en hij wil dat mensen daarnaar luisteren en die gehoorzamen.

De tegenstander heeft zijn eigen “*sjema*.”

Openbaring 20:4

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus (Jesjoea) en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Openbaring 14:9-10

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.”

Maar het feit dat iets een symbolische betekenis heeft, betekent niet dat we een gebod niet letterlijk moeten nemen.

Zoals we al eerder hebben aangehaald, heeft het dragen van tzietsiets een symbolische betekenis, maar we nemen dat gebod ook letterlijk.

Waarom doen we dat?

Daar is één reden voor, zoals we al hebben gezegd, het is de bedoeling dat we de tzietsiets die we dragen “zien” om ons eraan te herinneren om de geboden van JHWH te houden.

Daarnaast is er geen reden om dat gebod niet letterlijk te nemen.

Het is makkelijk en mogelijk om het gebod om tzietsiets te dragen letterlijk te nemen.

Het schrijven van alle geboden op ons voorhoofd of onze handen kunnen we echter niet letterlijk doen. Dat zou gewoon niet passen, en dat is niet het enige; kun je je voorstellen dat je elke dag honderden geboden op je voorhoofd of je hand moet schrijven?

Daarom hebben orthodoxe Joden de gewoonte om het “sjema”, als samenvatting van de geboden, in een doosje te stoppen, waarna ze dat doosje bevestigen op hun voorhoofd en hun arm.

Dus zelfs zij nemen het gebod niet letterlijk, omdat het gewoon niet mogelijk is.

Het plaatsen van een aantal woorden in een doosje is niet hetzelfde als al Gods geboden. En het binden van een doosje op het hoofd of de hand is niet hetzelfde als ze op je hoofd of hand schrijven.

Dus, het is onmogelijk om dit gebod letterlijk te nemen... het moet figuurlijk zijn, alleen maar figuurlijk.

Dat is logisch, omdat we in de voorgaande zinnen, over het voortdurend onderwijzen van de Torah, of de Wet van God, aan onze kinderen, al hebben gezien dat daar Hebreeuwse beeldspraak wordt gebruikt.

Dan hebben we nog het schrijven van de geboden op de deurposten en in de poorten.

Nogmaals, er zijn mensen die het “*sjema*” in een doosje doen als vertegenwoordiging van alle geboden, en dat vervolgens aan de deurpost bevestigen.

Dat is geen letterlijke toepassing van het gebod om alle geboden op de deurposten van je huis of in je poorten te schrijven.

Maar, het is wel iets dat we kunnen doen. Maar gezien de beeldspraak in de voorgaande verzen, lijkt het erop dat we ook dit figuurlijk moeten nemen, en we laten zien wat we bedoelen.

Als we de geboden op de deurposten van ons huis schrijven, heeft dat een speciale betekenis, die met het verbond te maken heeft.

Simpel gezegd betekent het dat je het verbond van jouw huishouden met je Schepper in herinnering brengt

Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “*Het drempelverbond*”

In een samenleving die op Torah gebaseerd is, zitten de oudsten in de poorten van de stad, waar ze recht spreken over zaken van de Wet.

Dus, we willen er zeker van zijn dat de geboden van God altijd in ere worden gehouden in de poorten van de stad, waar de rechtszaken worden gehouden. We gaan verder in op deze uitleg in onze studie “*Moeten we onze kinderen stenigen?*”

De geboden van het “*sjema*” uit Deuteronomium 6 hebben dus een figuurlijke betekenis, maar ook een praktische en letterlijke betekenis als je de symboliek erachter begrijpt.

Als je ondanks dit alles een Mezoëza, of Tefilien wilt gebruiken zoals orthodoxe Joden dat doen, als een

traditie, dan is er niks mis mee. We moeten ons alleen realiseren dat het een traditie is en geen letterlijke gehoorzaamheid aan een gebod.

Wij hebben thuis wel een Mezoëza, maar we doen dat niet uit gehoorzaamheid, maar omdat we het een mooie traditie vinden.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)