



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Dwaze gehoorzaamheid

Zonde is overduidelijk het overtreden van de Wet van God (vgl. 1 Johannes 3-4; Romeinen 3:20; Numeri 15:22-31). Enkel en alleen door de Wet weten we wat zonde is. Enkel en alleen door de Wet kunnen we zonde definiëren. Dus, als iemand zondigt, zeggen we dan, of zouden we moeten zeggen: “Natuurlijk, blijf maar zondigen, geniet ervan. Heb veel plezier aan het zondigen! De Wet van God is eigenlijk belachelijk!” Nee, natuurlijk niet. De Bijbel leert ons dat we zo iemand vriendelijk en voorzichtig moeten corrigeren en bestraffen. Er staat zelfs in de Bijbel dat het dwazen zijn die besluiten om ongehoorzaam te zijn aan de Wet van God. Toch zullen sommigen die op hun zonden worden aangesproken Titus 3:9 aanhalen;

Titus 3:9

[Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas.](#)

De persoon die op zijn zonde wordt gewezen probeert zich ervan af te maken door de discussie over de Wet van God af te doen als een dwaze controversé. Laten we de volgende vraag daarom stellen: “Is het dwaas om de zonden van een persoon aan de kaak te stellen?” “Is het dwaas om gehoorzaamheid te onderwijzen?” Natuurlijk niet! Dat zou de Grote Opdracht namelijk tenietdoen, namelijk het onderwijzen van alles wat Jesjoea heeft onderwezen aan alle naties. (Mattheus 28:19-20).

We moeten aan anderen leren om niet te zondigen. We moeten gehoorzaamheid onderwijzen. Is het dwaas om tégen de zonde te onderwijzen? Is het een dwaze bezigheid om gehoorzaamheid te onderwijzen? Hoe belachelijk het ook lijkt, als mensen Titus 3:9 verkeerd toepassen is dat inderdaad wat ze zeggen. Ze zeggen het misschien niet expres. Waarschijnlijk herhalen ze gewoon wat ze anderen hebben horen zeggen zonder er zelf goed over te hebben nagedacht.

Het punt is dat we de woorden van Paulus uit Titus 3:9 niet mogen misbruiken om onder correctie op onze zonden uit te komen. Het is niet alleen dom, maar ook erg verkeerd. In Titus 3:9 gaat het over dwaze verhandelingen ten aanzien van genealogie en de Wet van God. We kunnen niet doen alsof Titus 3:9 daar niet over gaat, omdat dat beter in ons straatje past.

Iemand die zijn bijbel kent weet dat er geboden en regels in de Wet van Mozes staan die verband houden met stammen en afstammingen (genealogie). Het punt dat Paulus wil maken is dat het niet de moeite is om over deze dingen te discussiëren als er onenigheid is onder het volk. Op het moment dat de Heidenen zich bekeerden, werden deze zaken meer complex, omdat iemand's afstamming nogal ingewikkeld kon zijn. Iemand kon voor 25% bij één stam horen, deel verwant zijn met een andere familie, of helemaal geen Hebreeuwse erfenis hebben. Het was niet eenvoudig om daar achter te komen.

Paulus wilde duidelijk maken dat het niet relevant was om te discussiëren over afstammingen. En hoe je daar precies over denkt is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Richt je liever op wat *wel* belangrijk is. We weten in ieder geval dat Paulus niet zei: "Oké, het is nu niet meer erg om te zondigen, en laat niemand je daarover op andere gedachten proberen te brengen."

Als iemand werd betrap op het plegen van overspel, of een overtreding van Gods Wet, en daarop werd aangesproken, zou het dan logisch zijn dat die persoon als volgt reageerde? "Ik heb dan misschien overspel gepleegd, maar in Titus 3:9 staat dat we ons niet moeten bezighouden met nutteloze discussies over de Wet van God, dus dit gesprek is onzinnig. Tot later en een fijne dag gewenst!" Dat slaat natuurlijk nergens op.

Dus de volgende keer dat iemand die tekst aanhaalt om zich niet te hoeven verantwoorden ten aanzien van de Wet van God en de verantwoordelijkheid om niet te zondigen, dan kun je misschien vragen welk deel van de Wet van God ze dwaas vinden. Ik vraag me af of God Zijn wet dwaas vindt.

Zomaar een gedachte...

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.
Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)