



*"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "The 7 Seals." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.*

*Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."*

## **De sju inseglen**

Det finns många åsikter och uppfattningar om inseglen, sigillen, basunerna och skålarna i Uppenbarelseboken. Som alla andra, har naturligtvis vi vår egen uppfattning. Inte på något sätt, anser vi att vår uppfattning är rätt och allt annat fel. Vi tror att vi kan lära av varandra och växa i vår förståelse när vi tar del av varandras tolkningar. Vi vill dela med oss av vår nuvarande förståelse beträffande några Bibelrum och hoppas att bidra med något som kan hjälpa oss alla att växa till i kunskap om sanningen.

Eftersom vi redan gått igenom de första fem basunerna i vår undervisning som lämpligt nog heter "The First Five Trumpets", vill vi gå tillbaka och här gå igenom inseglen. Var medveten om att det finns MÅNGA saker i dessa avsnitt som vi inte fullt ut förstår. Vi ska inte låtsas att vi gör det heller. Det finns så mycket symbolik att vi i bästa fall bara kan spekulera om dess innebörd. På grund av detta, vill vi bara hålla oss till inseglen och deras eventuella betydelse för vår tid. Så låt oss börja med Uppenbarelsebokens femte kapitel.

### **Uppenbarelseboken 5:1-5**

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

Dessa verser förbises ofta och passeras vanligen ganska snabbt. Det finns dock en avgörande tidsangivelse här. Låt oss läsa verserna 2 och 3 igen;

### **Uppenbarelseboken 5:2-3**

Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och

bryta dess sigill?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.

"...ingen i himlen eller på jorden eller under jorden." Det är nästan överallt eller hur? Men egentligen inte. Det handlar om den avgörande tidsangivelse som vi tror så ofta förbises. Många tror att Johannes såg in i den nuvarande himlen när han var i anden. Vi tror dock att Johannes togs tillbaka i tiden. Vi vet att det kanske låter lite konstigt till att börja med, men vänligen stanna kvar. Vi vet att Yeshua efter sin himmelfärd som beskrivs i Apostlagärningarna 1, har varit i himmelen allt sedan dess;

### **Apostlagärningarna 3:20-21**

...och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

### **Apostlagärningarna 7:55**

Men uppfylld av den helige Ande såg han (Stefanus) upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.

### **Romarbrevet 8:34**

Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

### **Hebreerbrevet 9:24**

Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

När vi vet att han har varit i himlen ända sedan dess, varför var han då inte i himlen när Johannes var "i Anden" som sägs här i Uppenbarelseboken?

Vi läser igen;

### **Uppenbarelseboken 5:2-3**

Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.

...ingen i himlen eller på jorden eller under jorden. Är det överallt? Nej, faktiskt inte. Lägg märke till att det inte står **under himlen eller ovanför jorden.**

Var fanns då Yeshua?

Han var PÅ VÄG till himlen. Vad Johannes fick se var tiden precis efter Apostlagärningarna 1.

### **Apostlagärningarna 1:9**

Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

Johannes såg förgången tid just i detta ögonblick. Han såg inte det närvarande ELLER ens in i framtiden. Nej, han såg tid som varit. Ingen fanns i himlen i detta ögonblick som skulle kunna öppna bokrullen. Ingen fanns på jorden eller under jorden som kunde göra det.

Den ende som kunde öppna dem var faktiskt på väg mellan himmel och jord precis just då. Efter detta läser vi i vers 5 och 6;

### Uppenbarelseboken 5:5-6

Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill." Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon - de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden.

Lammet har kommit in på scenen. Yeshua, med sina sår från döden på korset, blev nu synlig i himlen. Låt oss fortsätta ...

### Uppenbarelseboken 5:7-14

Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång:

"Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden."

Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomerna och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen."

Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:

"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och tillbad.

Hela himlen och skapelsen tillkännager vad Han just har avslutats genom sin död och uppståndelse. Texten verkar visa på att Yeshua nu har kommit in på scenen och är redo att bryta förseglingen. Det var en ny sång de sjöng som framgår av vers 9. Detta är något vi måste ha i åtanke. Om detta skedde flera år efter hans död och uppståndelse, hur kunde den då vara ny? Låter det inte vettigare att den är ny eftersom det verkligen hände just då? Genom hela den här texten verkar det som att Han precis hade utfört allt detta, men vi kan ändå inte låta bli att tro att detta hände vid Hans himmelfärd på förstfruktshögtiden. Det verkar ganska trovärdigt. Vi kan se att inseglen var på väg att brytas efter det att Yeshua hade trätt in i himlen. Detta ändrar verkligen perspektivet på hur dessa insegel ska förstås.

Vi fortsätter;

### Uppenbarelseboken 6: 1-2

Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Vissa har sagt att detta är Yeshua. Andra har föreslagit att det är antikrist som inledde sitt styre. Men vi tror att det är antikrists ande som nu finns i världen.

### 1 Johannes 4:3

...och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni

har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Innebär detta att olika typer av antikrists ande inte existerade före denna tid? Naturligtvis inte. Vi tror dock att antikrists ande ökade när Han bröt sigillet.

Vi fortsätter;

### **Uppenbarelsboken 6:3-4**

Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!"  
Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Det talas en del om att detta representerar krig och även kaos. Den större diskussionen, gissar vi, handlar om tidpunkten när detta hände. Men vi tror återigen att frisläppandet av detta redan har skett och att krig bara har ökat som en följd av att detta sigill bröts.

### **Uppenbarelsboken 6: 5-6**

När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Det pågår en blygsam debatt om innebörden av detta sigill - svält och dåliga ekonomiska förhållanden. Vissa skulle hävda att detta inte kunde ha börjat vid den tidpunkt när Yeshua hade trätt in i himlen. Men som sagt, vi säger inte att den började vid denna tid, utan snarare att det började succesivt öka vid tiden då detta sigill bröts.

### **Uppenbarelsboken 6:7-8**

När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!"  
Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Eftersom de första tre sigillen berör det som sker i den andliga sfären, ser vi samma sak hända här. Faktum är att de flesta tolkar detta insegel som något som endast sker i den andliga sfären. Vi har märkt att effekterna av det andra och tredje inseglet, svärd och svält nämns här, men där ingår också pest och vilda djur. Detta skulle kunna innebära att detta verkligen växte till under denna tid. Vi förstår att många skulle säga att dessa typer av saker alltid har funnits. Men hur kan dessa insegel vara av någon betydelse vid denna tidpunkt när Yeshua just tagits upp?

Efter allt hade det redan funnits flera antikrist fram till denna tidpunkt. Krig, hungersnöd och farsoter var inte något nytt. Det är nog alla överens om. Men även om dessa typer av händelser redan fanns, tror vi att de verkligen började öka från och med den här tidpunkten. Det verkar rimligt och vi på 119 håller oss för närvarande till detta. Det måste dock noteras att om någon anser att dessa sigill öppnades vid en senare tidpunkt eller ännu inte har öppnats, håller de ändå med om att händelserna redan funnits fram till denna punkt i tiden.

Så, oavsett om de bröts vid Yeshuas himmelfärd eller kommer att brytas i den sista tiden, så måste vi erkänna att dessa händelser inte är nya. De kommer bara att öka i styrka och allvarlighetsgrad. Men det är först när nästa två insegel bryts som vi tydligt ser den framtid det talas om.

### **Uppenbarelsboken 6:9-10**

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade

för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: "Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?"

Här ser vi vad som verkar vara ett presens vid den tidpunkt Yeshua bryter detta sigill. Vi läser om ett kort samtal som sker med de inblandade och de blev tillsagda att vänta på en tid i framtiden. De blev tillsagda att vänta tills antalet av deras landsmän, tjänare och bröder skulle bli dödade precis som de hade blivit. Detta stärker definitivt det faktum att tidigare sigill möjligen var brutna vid samma tillfälle och inte under historiens gång. Även att de andliga händelserna som ägde rum vid de tidigare sigillens öppnande, var inom samma tidsram som det femte sigillet.

Återigen fick de veta att de skulle vänta tills antalet medmänniskor, tjänare och bröder, som skulle dödas som de hade blivit, skulle inträffa. Precis som det andra sigillet talar om händelser som redan har inträffat, talar det femte sigillet till dem som dött på grund av Guds ord. Det är ingen tvekan om att många redan hade dödat för Guds ord fram till den tidpunkten. Vi tror emellertid att vi med säkerhet kan påstå detta, eftersom tiden för martyrskap för tron på Yeshua, snabbt började öka genom tidsåldrarna. Återigen verkar det rimligt att samma princip skulle kunna tillämpas för de fyra första sigillen.

Men det femte sigillet talar egentligen om en framtida händelse och det är detta insegel som verkar sammankoppla alla, som om alla händelser startade inom samma tidsram.

Och nu till det sjätte inseglet;

### **Uppenbarelseboken 6:12-17**

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd faller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Här ser vi vad många kallar Herrens dag. Men vi skiljer oss åt med denna tolkning och anledningen är denna. Titta på vers 12 igen;

### **Uppenbarelseboken 6:12**

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod

Observera att det här sägs att *solen blev svart och månen blev som blod*. Enligt Joel, händer detta INNAN Herrens dag och inte på den dagen;

### **Joel 2:31**

Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Så enbart från Joel ser vi att det inte stämmer med den återvändande Yeshua. Men Yeshua säger själv vad som kommer att ske vid hans återkomst;

### Matteus 24:29-30

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosönens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosönen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vid hans återkomst, ser vi att solen är förmörkad och att månen inte skall ge något ljus alls. Så detta sigill handlar inte om Herrens återkomst. Ett annat perspektiv på detta finns i verserna 15 till 17;

### Uppenbarelseboken 6:15-17

Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Här ser vi att jordens konungar, stormännen och härförarna gömmer sig under marken. Låter detta som slaget vid Armageddon? Knappast. Då Yeshua kommer tillbaka, ges det en mycket annorlunda bild av vad som kommer att hända med kungar och arméer.

### Uppenbarelseboken 16:13-16

Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

### Uppenbarelseboken 19:17-19

Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora." Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

Så det är uppenbart att det sjätte sigillet INTE handlar om Yeshuas återkomst. Men vi är nog överens om att det faktiskt kan se ut som om det gör det, särskilt i ljuset av vers 17 som säger;

### Uppenbarelseboken 6:17

Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Ordet för *dag* här är;

ἡμέρα, αἴ = hemera (tveksamt om detta är rätt Grekiska tecken).

Det anger en tidsperion, inte nödvändigtvis en bestämd dag. Det skulle kunna tydas så här;

### Uppenbarelseboken 6:17

Ty deras vredes stora (tid) har kommit, och vem kan då bestå?"

Vi tror att detta menar att början på slutet har startat. Denna händelse är början på det som tar oss till Yeshuas återkomst. Naturligtvis är denna händelse ingen liten sak, eftersom kungar, härförare och



många fler gömmer sig under marken för att skydda sig. Händelsen är så stor att det även sägs att berg flyttas från sin plats;

### **Uppenbarelseboken 6:14**

Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop,  
och alla berg och öar flyttades från sin plats.

Det får oss att tänka på en massiv jordbävning. En som är global så som texten tydligt säger "alla berg och öar". Även om vi vet att det inte är Yeshuas återkomst som beskrivs här, är det ändå möjligt att detta är en händelse som faktiskt startar "slutuppgörelsen."

Innan vi går vidare, låt oss stanna upp och göra en snabb repetition. Så här långt kan vi se att tidpunkten för att bryta sigillerna skedde precis när Yeshua anlände till himlen efter att ha lämnat jorden i Apostlagärningarna 1.

Vi ser hur det är troligt att de första fem sigillerna alla hade öppnats och att händelserna genom dessa sigill faktiskt började öka på jorden från just den tidpunkten. Vi kan se att de avslöjar något som uppenbarligen kommer att ske i framtiden. Men det är ändå före Hans återkomst. Är det möjligt att detta skulle kunna vara den händelse som verkligen påbörjar slutuppgörelsen. Det är mycket troligt. Se vad Yeshua själv säger i Matteus 24.

### **Matteus 24:5**

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Vår undervisning som heter "*The Last Daze*" beskriver den här versen utförligare.

### **Matteus 24:6**

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämde. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Här kan vi se att krig inte är någon större överraskning, eftersom dessa saker verkligen kommer att ske och även öka som vi såg från det tredje sigillet. Men sedan kommer vi till vad Yeshua beskriver som "början av födslovåndorna". Titta på likheterna med vers 6:14.

### **Matteus 24:7-8**

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

Låt oss först titta närmare på den sista meningen i vers 7.

Det talas om hungersnöd och jordbävningar på olika ställen. Det grekiska ordet för "ena platsen" är kata' topos. (Κατὰ τόπους) som kan översättas med "enligt passager? (osäker på om detta är rätt)." "Kata", i detta sammanhang, kan översättas med: i, mot, eller enligt, men har även andra betydelser. Det används över 300 gånger i NT. Det används igen av Yeshua bara ett kapitel senare;

### **Matteus 25:15**

En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga.  
Sedan gav han sig i väg (kata).

Här är ett annat ställe;

### **Markus 7:5**

Fariseerna och de skriftlärdade frågade honom: "Varför följer (kata) inte dina lärjungar de äldstes

stadgar utan äter med orena händer?"

Och ytterligare ett;

### **Lukas 1:9**

...fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in (kata) i Herrens tempel och tända rökelseoffret.

Vi har inte kunnat hitta någon annat bibelrum som använder kata" som "olika". Topos i detta sammanhang betyder: plats, möjlighet eller passage. Det används endast fem gånger i NT. Tre av dessa fem finns i Matteus 24, i Mark 13 och Lukas 21. De andra två finns i Apostlagärningarna 27 på en av Paulus resor, som har tydligt samband med hänvisning till en plats eller position.

Men det är sammanhangen i Matteus, Markus och Lukas som avgör betydelsen. Det är uppenbart att "kata" inte betyder "olika" utan snarare "i" eller "enligt". Är det inte mer troligt att Yeshua skulle hänvisa till profeternas skrifter här? Därmed kan innebörden av denna mening som Yeshua sa, faktiskt tydas som *"det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra."* Titta gärna i ett grekiskt lexikon.

Men till saken; Yeshua sade att jordbävningar skulle betraktas som en upptakt till födslovåndorna i den sista tiden. Detta skulle kunna vara en parallell till Uppenbarelseboken 6:14.

Men Uppenbarelseboken 6:14 berör helt klart något på en global skala. Om Yeshua här faktiskt hänvisar till platser som profeterna angivit beträffande dessa jordbävningar, finns det då några platser hos profeterna som talar om jordbävningar på en global skala? Något som kan binda ihop Uppenbarelseboken 6:14 med Matt 24:7?

Eventuellt. I själva verket finns det ett helt kapitel i Jesaja. Vi läser endast en del av det här, men vi rekommenderar att du läser hela detta kapitel själv.

### **Jesaja 24: 19-21**

Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.

Jorden vacklar, ja, den vacklar.

Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den.

Den skall falla och inte mer resa sig. På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden.

Vi ser inte bara den globala jordbävningen, men vi ser kungar straffas. Vi vet att kungarna flydde från Uppenbarelseboken i 6:15. Titta nu en titt på den sista versen i detta kapitel;

### **Jesaja 24:23**

Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.

Vid första anblicken verkar detta få oss att tro att denna händelse är Yeshuas återkomst. Men det gjorde även Uppenbarelseboken 6. Vi kunde inte hitta det hebreiska ordet för "abashed" och "ashamed" i resten av den hebreiska texten. De bär båda innebörden av "att skämmas". Men de är verkligen två olika ord. Den sista delen av versen säger;

ty HERREN Sebaot (Yahwe) skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.



Detta tycks peka på Yeshuas återkomst. Det kan dock vara ett uttalande som helt enkelt ser fram emot den dagen och inte förklarar att den redan är ett faktum. Det är inte ovanligt med en sådan förklaring kring sådana passager. Vad leder oss då till följande slutsats om Jesaja 24?

Vi ser att avsikten med denna händelse inte är Yeshuas återkomst utan snarare något annat. Det tar oss tillbaka till några av de första verserna i detta kapitel.

### **Jesaja 24:1-3**

Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.

Vers 1 visar på att invånarna på jorden är skingrade vid denna händelse. När Yeshua återvänder samlar han in och ödelägger. Det handlar inte om skingring. Här beskrivs istället en global jordbävning som kommer att ödelägga allt. Något som passar in i början av födslovåndorna för att frambringa Antikrists dagar. Vers 5 och 6 låter oss också veta varför denna dom kommer.

### **Jesaja 24:5-6**

Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

En global jordbävning inleder förbannelsen i sluttiden där människor måste bära sin skuld. Kan detta vara vad Yeshua hänvisar till i Matteus 24? Möjligen. Men Yeshua nämner också andra saker;

### **Matteus 24:7-8**

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

Folk mot folk och rike mot rike. En udda sak är att han bara talar om för oss att vi kommer att få höra om krig och rykten om krig, men att vi inte skall bli skrämde. Han sa i vers 6, att dessa saker måste hända, men slutet har ännu inte kommit.

### **Matteus 24:6**

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämde. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Så vad är skillnaden med "folk mot folk och rike mot rike" jämfört med krig och rykten om krig? Först måste vi notera att "folk mot folk och rike mot rike" är singular mot singular i båda fallen. Folk, grekiskans *ethnos*, betyder - nation, folk, hedningar. Kungarike, grekiskans *basileia* / *basilican*, vilket faktiskt betyder Kungarike. Yeshua skiljer mellan nationer och riket. Han håller även dem som singular i texten. Det innebär att det kommer att vara en specifik nation mot en annan specifik nation och ett visst rike mot ett annat rike.

Kan dessa två nationer som kommer att vara i krig vara Ismaels nation (eventuellt Islam) mot nationen Israel genom Isak? Kan dessa två vara fiendens rike mot Yahwes rike? Detta är dock bara spekulationer, men det verkar rimligt.

Det verkar rimligt att detta skulle vara det som är upptakten till den sista tiden. Det tycks också vara en parallell med det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken.

Det sjätte sigillet verkar vara den avtryckare som sätter den sista tiden i rörelse. Efter det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken, ser vi att kapitel 7 tar en paus och skiljer sig från det sjätte och sjunde sigillet. Vi kommer att diskutera kapitel 7 i en framtida undervisning. Men låt oss fortsätta med det sjunde sigillet, som börjar i Uppenbarelseboken 8;

Som vi kommer att se strax, leder brytandet av det sjunde inseglet till de sju basunerna. Vi tror att det sjunde inseglet möjligen är en detaljerad redovisning av den händelse som äger rum i det sjätte sigillet. Låt oss upprepa detta;

Vi tror att det sjunde sigillet möjligen är en detaljerad redovisning av de händelser som äger rum genom det sjätte sigillet.

Låter kanske främmande, men det är inte så ovanligt. Tänk på skapelseberättelsen. När man går igenom skapelseberättelsen ser man att Han skapade människan på den sjätte dagen;

### **1 Moseboken 1:27**

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Men inte så mycket talar om detta. Det var den sjätte dagen och vi tar det som det står. Men när vi kommit till kapitel 2 finner vi en mer detaljerad beskrivning. Om vi lägger detta åt sidan och fortsätter vidare, inser vi att vi helt enkelt gått tillbaka för att få mer detaljer om vad som hände på den sjätte dagen. Vi tror att samma princip gäller här också. Det sjunde sigillet är en detaljerad redovisning av allt som skett i det sjätte sigillet. Om det sjätte sigillet verkligen är början på sluttidens domar kommer följande att verka riktigt vettigt. Det sjunde inseglet öppnas i Uppenbarelseboken 8:1. Det är mycket tyst från profetiska röster angående den första versen i detta kapitel.

Där står det;

### **Uppenbarelseboken 8:1**

När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

Här är något att tänka på. När Gud talar om tid är han vanligtvis mycket konkret. Faktum är att vi för närvarande inte kan komma på någon annan tidsangivelse, särskilt om det gäller profetia, där det står "ungefär" eller "omkring". När det gäller profetiska uttalanden, verkar det som att de flesta alltid är specifika och exakta.

Vi tror att fokuset här inte är på "en halv timme" utan snarare att det blev "tyst".

### **Uppenbarelseboken 8:1**

När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

Tänk på detta;

### **Romarbrevet 3:19**

Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.

Vi läser det en gång till;

### **Romarbrevet 3:19**

Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen,

för att VAR mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.

Kan det vara så att under denna halvtimmes tystnad i himlen slår Gud sin klubba i bordet och säger "ordning i domstolen?" och ger alla en sista chans att rentvå sig, precis innan domen börjar? Det verkar logiskt eftersom basunerna utgör domar och äger rum efter denna halvtimmas tystnad. Gud är densamma igår, idag och för alltid, eller hur?

Fundera sedan gärna på det här;

### **5 Moseboken 20:10-12**

När du kommer till någon stad för att strida mot den, skall du först erbjuda den fred. Om den då ger ett fredligt svar och öppnar sina portar för dig, skall allt folket som finns där bli arbetspliktigt under dig och tjäna dig. Men om den inte vill ha fred utan vill föra krig mot dig, skall du belägra den.

Här kan vi se särskilda instruktioner för Israel att erbjuda fred innan de kastar sig in i striden. Nu fanns det flera städer som Gud gav tydliga instruktioner att inta och utplåna, djur och allt som fanns där. Det fanns verkligen skäl för att de städerna skulle utplånades. Detta kommer att behandlas i en framtida undervisning. Men som helhet; fred skulle erbjudas i förväg. Med detta som bakgrund, begrunda följande; (Det kan verka lite konstig i början men vänligen stanna kvar).

### **Lukas 14:31-33**

Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

Titta igen på vers 33 "*På samma sätt kan ingen av er...*" Gud är den som kommer att föra krig i Uppenbarelseboken 8. Enligt 5 Moseboken 20, kommer Han att erbjuda en sista möjlighet till fred. Om världen inte accepterar Hans fred, ställs de inför domen. Och domen kommer att börja ganska snabbt. Detta är också i linje med Hesekiel 18;

### **Hesekiel. 18:32**

Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, HERREN. Vänd därför om, så får ni leva.

Enligt vår mening finns det mer harmoni i Skrifterna och mycket mer bevis som pekar på resonemanget att "tystnaden" har större betydelse här och inte så mycket halvtimmen. Det är härifrån i Uppenbarelseboken 8, som vi ser de sju änglarna med de sju basunerna göra sitt inträde. Precis innan änglarna blåser i sina basuner, beskriver vers 3-5, att en annan ängel träder fram.

”Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde.”

Sedan ser vi att basunerna kommer strax efter.

Så fred var erbjuden precis innan basunerna började ljuda. Låt oss inte glömma att basuner används för att förklara krig. Kan dessa basuner vara en krigsförklaring? Med detta i åtanke, anser många att

följande verser i Jeremia är en parallell med den globala jordbävningen som finns i Jesaja 24;

#### **Jeremia 4:19-20**

O, mitt inre, mitt inre! Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup.  
Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tåla, ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop.  
Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde.  
Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar.

Detta kan tyda på att det rör sig om lövhyddohögtiden (sukkot).

#### **Jeremia 4:20-21**

**Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde.**  
**Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar.**  
Hur länge skall jag se stridsbaneret och höra ljud av horn?

Varför hör Han så mycket basuner? Kan det vara så att detta är de första fem basunerna i Uppenbarelseboken som ljuder den ena efter den andra, på samma dag?

Vi fortsätter;

#### **Jeremia 4:22-28**

Mitt folk är dåraktigt, mig känner de inte. De är oförnuftiga barn och förstår ingenting.  
De är visa när det gäller att göra ont, men de förstår inte att göra gott.  
Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen och där fanns inget ljus.  
Jag såg på bergen, och se, de bävade och alla höjder vacklade.  
Jag såg mig om, och se, där fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt.  
Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför HERRENS ansikte, för hans brinnande vrede.  
Ty så säger HERREN: Hela landet skall bli en ödemark, men jag skall inte göra helt slut på det.  
Därför sörjer jorden, och himlen ovanför mörknar, ty vad jag har talat och beslutat skall jag inte ångra eller ta tillbaka.

Det är ingen tvekan om att detta avsnitt lätt kan ses som en parallell till Jesaja 24 och verkligen kan knyta Jesaja 24 till de första fem basunerna i Uppenbarelseboken. För mer information om trumpeterna, vänligen se vår undervisning som heter *"The First Five Trumpets"*.

Du kommer att upptäcka i denna undervisning att vi visar på att det är mycket troligt att de första fem basunerna kommer att ljuda under samma dag. Men finns det verkligen något sätt för oss att veta vilken dag det faktiskt kan hända? Inte direkt. Men vi vet dock att Fadern visar och avslöjar Sin hands verk enligt ett visst mönster, oftast i samband med Sina högtidsdagar.

Vi vet till exempel, att frälsning kom till Israel i Egypten på den första dagen i det osyrade brödets högtid. Men är detta den enda seger vi ser på första dagen i det osyrade brödets högtid? Troligtvis inte. Fundera över vad som hände med Lot i Sodom. Vi vet att två änglar kom för att befria honom.

#### **1 Moseboken 19:1-3**

På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port.  
När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: "Mina herrar, kom med till er tjänares hus.  
Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon."  
De svarade: "Nej, vi stannar på gatan över natten." Men han bad dem så enträget att de tog av

från vägen och kom in i hans hus.

Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.

Först i vers 1, kan vi konstatera att det var i kväll. Sedan i vers 3 förberedde han en måltid för dem. Men det var inte bara en vanlig måltid. Det sägs uttryckligen att det var osyrat bröd. När används osyrat bröd av en som följer Herren? På det osyrade brödets högtid. Det är mycket troligt att frasen "osyrat bröd" helt enkelt lagts till för att berätta vilken dag det egentligen handlade om. På ett liknande sätt benämns andra högtidsdagar för att påminna människor om något att fira. I traditionell amerikansk kultur, gör vissa maträtter att man genast tänker på Thanksgiving day (tacksägelsedagen).

Vers 1, som visar oss att det var kväll, kan också betyda att det var början på den första dagen i det osyrade brödets högtid, eftersom vi vet att tidigare på dagen beredde Abraham en måltid med bröd i kapitel 18:5-8. Ytterligare bevis som pekar på att detta är rimligt, är att i samtalet med Abraham, fick han reda på att vid samma tid nästa år skulle Sara få en son.

### **1 Moseboken 18:14**

Skulle något vara omöjligt för HERREN? Vid den bestämda tiden nästa år skall jag komma tillbaka till dig, och då skall Sara ha en son."

Det hebreiska ordet för "mötestider" är "mo'ed", vilket är samma ord som används i samband med Yahwes högtidsdagar. Det är mycket troligt att denna kväll var början på det osyrade brödets högtid. Nästa morgon ser vi hur Lot och hans familj räddades från Sodom. Återigen visar det på en seger på första dagen i det osyrade brödets högtid. En del anser att detta var påskhögtiden. Detta är också anledningen till varför många tror att 1.260 dagars skydd för kvinnan i Uppenbarelseboken 12 egentligen börjar på den här dagen. Varför säger vi allt detta? Eftersom vi vet att Fadern visar och avslöjar Sin verksamma hand i ett mönster. Och oftast i samband med sina instiftade högtidsdagar.

Många kämpar med detta. De säger att Fadern inte gav högtidsdagarna förrän Mose fick dem genom den skrivna lagen. Men Guds lag är för evigt. Det är även uttalat att Abraham följde Guds lagar och kommandon och detta var långt INNAN Mose skrev ned dem.

Fundera över de ord som Gud talade till Isak;

### **1 Moseboken 26:4-5**

Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar."

Guds ord är evigt och bara för att det inte var nedskrivet, betyder det inte att de inte kände till det. Det kunde mycket väl ha givits dem muntligen, eftersom det verkar vara fallet. En faktor att beakta efter det som sagts ovan, är att vi nu ser den seger som hände på påsken i både Sodom och Egypten. Begrunda nu följande vers om de två vittnena;

### **Uppenbarelseboken 11:8**

Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst.

Detta hänvisar utan tvekan till Jerusalem. Men vi finner det intressant att de två platserna för större händelser som nämnts vid tidigare Påskhögtider givits det figurativa namnet Jerusalem.

Vad är dess profetiska betydelse? Låt oss titta på detta;

### **Matteus 24:15-16**

När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör nog lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Vi vet att Yeshua sagt till alla som kommer att vara i Judeen, att FLY därifrån när de ser förödelsens styggelse komma. Det vore endast meningsfullt när Antikrist kommer att regera och Yaweh's människor kommer att behöva fly från därifrån först. Det pekar på att Antikrist kommer att börja sin regering vid en framtida Påskhögtid. När detta nu har blivit sagt, låt oss gå tillbaka till vår fråga; Är det ett sätt för oss att få reda på vilken dag det sjätte inseglet kommer att brytas? Om mönstren är något för oss att fundera över, då måste vi också fundera över mönstret som hände med de tio plågor som drabbade Egypten. Det anses av vissa att dessa plågor varade upp till 6 månader eller ännu längre.

Om de verkligen pågick upp till 6 månader eller längre, så skulle det placera dem i början av hösthögtiden, lövhyddohögtiden (Sukkot), som börjar på den femtonde dagen i den sjunde månaden. Om vi går framåt 6 eller 7 månader från detta, hamnar vi på den 15 dagen i första månaden, det osyrade brödets högtid, tidpunkten för utvandringen ur Egypten. Om detta verkligen är fallet, vad innebär det? Även om vi tror att Herren verkligen utnyttjar sina helger för att förflytta sitt folk, skulle det kunna innebära att Herren talade till Moses genom den brinnande busken på basunhögtiden, när Han sa åt honom att gå tillbaka till Egypten.

Så han började sin långa resa tillbaka till Egypten och 10 dagar senare stog han inför Faraos på försoningsdagen, den tionde dagen i månaden. Faraos vägrade Moses begäran att låta Israel fira en högtid. Högtiden skulle då ha varit Lövhyddohögtiden (Sukkot) och Mose bad om att få göra en 3 dagars resa ut i öknen. Resan skulle ha startat den 11:e och de skulle ha varit tillbaka den 13:e, vilket skulle ge dem tid att förbereda sig för högtiden. Faraos avslag på Mose begäran men han gjorde också arbetet svårare för hebréerna. Fem dagar senare kan ha varit då plågorna startade.

Kan det vara så att skälet till att Gud förstokade Faraos hjärta, var för att få plågorna att pågå i 6-7 månaderna fram till det osyrade brödets högtid? Möjligen. Vi inser att det inte finns några bevis för detta, dock verkar mönstret i hur Fadern flyttar på sina högtidsdagar av någon anledning, vara någorlunda trovärdigt. Men vad har detta med den sista tiden att göra och den möjliga dag som det sjätte sigillet kommer att brytas? Bra fråga. Nåväl, om vi tror vad profeten Jesaja säger i 46:10;

### **Jesaja 46:10**

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.  
Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Är det troligt att denna dag kommer att ske under Lövhyddohögtiden, sex till sju månader innan förlossningen sker? En global jordbävning som sker när hans folk befinner sig i lövhyddor. Detta är faktiskt en parallell med Jeremia 4, som har vi nämnt tidigare;

### **Jeremia 4:20**

Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde.  
Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar.

Detta kan tyda på en kommande tidpunkt som kan vara en framtida lövhyddohögtid (sukkot). Ytterligare en sak att tänka på är de fem månader som nämns i sammanhang med den femte basunen;



## Uppenbarelseboken 9:10

De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt  
Att skada människorna i fem månader.

Om man börjar vid Sukkot och sedan räknar fem månader framåt, skulle det bli en månad före det osyrade brödets högtid. Dagen som många tror kommer att bli inledningen till de 1.260 dagarna. Kan du se parallellerna? Detta upphör efter 30 dagar. Kan detta vara när Antikrists armé är redo att strida mot Guds folk? Även om det är sju månader mellan Sukkot och påsken, skulle slutet av dessa fem månader faktiskt kunna ge Antikrists armé 30 dagar att förbereda sig en månad före de 1.260 dagarna börjar och som faktiskt skulle kunna göra scenariot mer genomförbart. Du kan få veta mer om Antikrists arme i vår undervisning som heter "Confirming the Covenant".

Enligt islamisk eskatologi, kommer Mahdi's armé att uppstå och inleda en regering under Mahdi. Vi kan alltså se hur detta riktar in sig på 30 dagar före Antikrists framträdande. Således nämns 1.290 dagar i Daniel 12;

## Daniel 12:11

Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd  
skall det gå 1290 dagar.

Detta får tiden utvisa. Men förhoppningsvis kan du se rimligheten i det som radas upp och med det som Fadern flyttat till sina fastställda högtidsdagar. Kan det då vara rimligt att det sjätte sigillet faktiskt bryts under en framtida lövhyddohögtid (Sukkot)? Se vår undervisning som heter "The First Five Trumpets" om något som vi tror kan förklara händelserna i det sjätte sigillet. Här ännu en tanke om det sjätte sigillet;

## Uppenbarelseboken 6:15-16

Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria,  
gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna:  
"Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede.

Jämför nu likheten med Yeshua's ord i Lukas om det sjätte sigillet. Yeshua hänvisar faktiskt till Hosea 10:8 som pekar på framtiden och det sjätte sigillet;

## Lukas 23:29

Ty det kommer en tid då man skall säga: Saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött, och de bröst som inte har gett di.

Varför skulle Han säga detta i vers 29? Eftersom den ofruktsamma hustrun inte har små barn att ta hand om och ge di åt under hårda tider. Det intressanta är att dessa tider inte ens anses vara hårda i Yeshuas ögon;

## Lukas 23:31

Ty om man gör så med det friska trädet, vad skall då inte ske med det torra?"

Den tid kommer när det blir riktigt besvärligt. Vad kommer de att säga då? Sedan citerar Han Hosea i vers 30. Jämför likheterna med det sjätte sigillet här i Lukas;

## Lukas 23:30

Då skall man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss!



Återigen citerar han Hosea 10. Hosea hänvisar faktiskt till det norra kungariket, som blev utspritt bland folken. Vänligen se vår undervisning med rubriken "*The Lost Sheep*" för mer information om det nordliga kungariket. Låt oss läsa Hosea kapitel 10 som Yeshua faktiskt utgår från;

### **Hosea 10:7**

Samariens kung skall försvinna som en pinne på vattnet.

Detta är en klar och tydlig hänvisning till det norra riket.

### **Hosea 10:8-10**

Ödelagda blir Avens offerhöjder, Israels synd. Törne och tistel skall skjuta upp på deras altaren. Då skall man säga till bergen: "Göm oss" och till höjderna: "Fall över oss." Israel, ända sedan Gibeas dagar har du syndat. Där trädde de upp utan att kriget mot brottslingarna nådde dem i Gibeas dagar. När jag vill kommer jag att tukta dem. Folken skall samlas mot dem när jag binder dem vid deras dubbla synd.

Det är ingen tvekan om att denna profetia var riktad till Israel under Hoseas tid, då vi vet att Israel blev förda som fångar till Syrien strax därefter. De förbannelser som 5 Moseboken 27 förutsagt blev sannerligen verklighet för dem. Men återigen ser vi tydligt att Yeshua använder dessa verser och att de är en parallell till det sjätte sigillet. De bildar ett cykliskt mönster med Jesaja 46:10.

Det norra kungariket kom aldrig tillbaka. De blev utspridda bland folk på grund av sitt uppror. Men nu när förbannelsen har upphävts och lagen har blivit uppenbar för hela hans folk igen, (titta på vår undervisning "*Lost Sheep*" om detta ämne), kan vi se att hans folk antingen accepterar eller förkastar det, ännu en gång. Om hans folk förkastar hans lag IGEN, kommer "dubbel synd" att bestraffas som den första synden.

Förbannelserna i 5 Moseboken 27, speglar det mesta av vad som kommer att hända under den stora vedermöda som vi finner i Uppenbarelseboken. Som tidigare nämnts är detta också underförstått i början av Jesaja 24, om en global jordbävning som fortfarande ännu inte hänt;

### **Jesaja 24:5-6**

Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Detta visar oss att orsaken till händelsen inte är Yeshua, utan istället de förbannelser som börjar på grund av folkets synder, som är dubbel synd eller den andra synden från hans folk. Den dubbla synden, den andra synden, beroende på sammanhanget, är enskild eller kollektiv. Kan man vedermödan vara ett straff för att de övergivit hans Torah ännu en gång? Är inte detta en parallell med vad som beskrivs i Jesaja 46:10;

### **Jesaja 46:10**

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Det är intressant att Hosea uttryckligen säger "sedan Gibeas dagar". Detta är en hänvisning till Domarboken 20 och 21. Och detta finner vi i vers 25;

## **Domarboken 21:25**

På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.

Varför är detta viktigt? Jo, eftersom vi för närvarande inte har någon kung i Israel. Jämför med den sista tidens profetia från Hosea 3;

## **Hosea 3:4-5**

Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Sedan skall Israels barn vända om och söka HERREN, sin Gud, och David, sin kung. Med fruktan skall de söka HERREN och hans godhet i kommande dagar.

Detta profeterades långt efter att de levt utan en kung som på Gibeas dagar. Gibeas dagar var innan någon konung blev krönt. Detta är alltså en profetia om kommande framtida dagar, innan Yeshua återvänder och regerar som konung. Återigen en hänvisning till Yeshua i Lukas 23:30, som tydligt leder oss till Hosea 10 och anspelar på dagarna före det sjätte sigillet.

När Hosea nämner den andra synden kan vi inte hjälpa att tänka på de förbannelser som ges i 5 Moseboken 27, som kommer att drabba Hans folk en andra gång genom lidande, på grund av att de förkastat hans lag för andra gången. Slutligen finns det som vi tidigare har sagt, inget säkert sätt att bekräfta vilken dag det sjätte inseglet kommer att verkställas. Som sagt, tror vi att det kan finnas ett tips till oss i Jesaja 24. Hela detta kapitel handlar om den globala jordbävningen. Men mitt i kaoset finner vi mitten av kapitlet dessa verser;

## **Jesaja 24:14**

Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet: "Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn." Från jordens ände hör vi lovsånger: "Ära till den Rättfärdige!" Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna.

Detta sker mitt i kaoset. Det verkar som att dessa människor förklarar Guds lov, vilket innebär att de borde vara anhängare av hans vägar. Men profeten Jesaja gör det mycket tydligt klart att de inte är vad de utger sig för att vara. Han förklarar;

## **Jesaja 24:16**

... Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig!  
Förrädare förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna.

## **Ja, med förräderi förråder förrädarna.**

Vad betyder det? I deras liv sviker de vad munnen talar. I dag prisar många Faderns härlighet, men vandrar inte på Hans vägar. Faktum är att de hädar Hans vägar och föraktar hans Torah även om de sjunger Hans lov. Även om de brinner i tillbedjan till Gud på sitt eget sätt, sviker deras gärningar vad de sjunger när de förkastar hans eviga Torah. I själva verket ser vi idag mycket paralleller av det vi såg under Gibeas dagar som tidigare nämnts;

## **Domarboken 21:25**

På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.

En gång till;

På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.

Det finns bara en dag som vi kan tänka oss att de som avvisar hans Torah faktiskt samlas ihop för att sjunga hans lov. Vilken dag är det? Söndag! Kan detta verkligen vara en ledtråd som Jesaja hänvisar till? Att hela jorden kommer att skälva på samma dag i veckan och att de som förkastat hans Torah samlas för att sjunga hans lov som beskrivs i verserna 14 till 16.

Det finns verkligen inget sätt att veta allt med säkerhet. Men det förefaller stämma. Vi uppmuntrar dig att läsa hela Jesaja 24 för att få hela bilden klar för dig. Det finns så mycket som väntar oss och vi kan hela tiden fortsätta att växa. Må vi alltid vara öppna för att fördjupa oss i Guds ord och fortsätta lära oss mer och mer om Hans vägar.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!  
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminaloTodo.net](http://www.ExaminaloTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)