



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Tienden Geven: Is Dat Voor Nu?

Tienden geven. Voor velen een heet hangijzer. Maar zou dat zo moeten zijn?

Het is interessant om te zien hoe de meerderheid van de voorgangers vandaag de dag zeggen dat de we de Wet niet meer hoeven volgen, maar heel snel zijn om te zeggen dat je nog steeds je tienden zou moeten geven. Terwijl ze weten dat het geven van tienden rechtstreeks afkomstig is ... uit de Wet. Juist datgene waarvan ze zeggen dat we dit niet meer hoeven volgen. Maar deze specifieke instructie ... nou ja, precies, dat is nog steeds van toepassing.

Dus laten we de grote vraag maar meteen neerzetten ... Is het geven van tienden ook nu nog steeds van toepassing? Het grote antwoord ... Nee, dat is het niet.

Algemeen wordt aangenomen dat het systeem van het geven van tienden werd opgezet voor de Levieten en de Priesters. En dat is waar ... Gedeeltelijk. Zoals we in deze les zullen ontdekken, waren er ook nog andere tienden, die niet bestemd waren om naar de Priesters te gaan.

Bijbels gesproken zijn er eigenlijk vier soorten tienden ...

- De Levitische Tienden,
- De Tienden voor de Feesten,
- De Tienden voor de Armen,
- De Tienden voor de Priesters.

We zullen de basisbegrippen ervan gaan behandelen, maar je moet meteen begrijpen dat alle tienden waren bedoeld voor de Priesters, de Levieten, of om voor andere doeleinden naar de tempel te worden gebracht. Aangezien er vandaag de dag geen Priesters, Levieten en Tempel zijn, kan je *Bijbels gezien* geen tienden geven. In gehoorzaamheid aan het gebod, dan wel. Dit wil niet zeggen dat je niet vrijwillig

10% kan geven aan je gemeente, of het opsplitst onder meerdere gemeentes. Het betekent gewoon dat je deze instructies niet op een Bijbelse manier kan gehoorzamen. Voorgangers hebben geen Bijbelse basis om te verkondigen dat de afdracht van tienden vandaag de dag is overgegaan op de hedendaagse kerk.

Toch zullen veel voorgangers je nu vertellen dat je zondigt als je ongehoorzaam bent in het geven van je tienden aan de kerk. Maar nogmaals, niemand kan nu op een Bijbelse manier zijn tienden geven. Het is letterlijk onmogelijk. Laten we eens kijken naar de vier soorten tienden waarover de Bijbel spreekt, en waarom.

Allereerst de Levitische Tienden. Deze worden door alle Israëlieten gegeven aan de Levieten.

Numeri 18:21-24

“En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. De Israëlieten mogen niet meer in de nabijheid van de tent van ontmoeting komen, en zonde op zich laden en *daardoor* sterven. Maar de Levieten, zij moeten de dienst van de tent van ontmoeting verrichten, en zij moeten zelf hun ongerechtigheid dragen. Dat zal een eeuwige verordening zijn, *al* uw generaties door, en in het midden van de Israëlieten mogen zij geen erfelijk bezit ontvangen, want de tienden van de Israëlieten, die zij voor de HEERE (JHWH) als heoffer moeten brengen, heb Ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. Daarom heb Ik tegen hen gezegd: 'Zij mogen in het midden van de Israëlieten geen erfelijk bezit ontvangen.'”

Dan hebben we de Tienden voor de Feesten. Deze tiende wordt eigenlijk apart gezet ... voor jou. Ja, je hoort het goed. Voor jou. Hier spreken onze voorgangers nooit over, toch?

Deze inzetting zorgt ervoor dat je tijdens de Feesten genoeg hebt voor jou en je vrienden. In principe om tijdens de Feestdagen een groot feest te houden. Echt waar. Om een groot feest te vieren ... tijdens de Heilige dagen.

De instructie voor deze tiende is dat men deze meeneemt naar de plaats waar de Tempel zal zijn, wat later Jeruzalem werd, om daar het feest te vieren met je tiende. Als je te ver weg woonde van de Tempel, dan moest je de tiende verkopen, en het geld daarvan meenemen naar de stad waar de Tempel stond, om het geld daar te besteden aan alles wat je nodig had om het Feest te vieren. Lees maar..

Deuteronomium 14:22-27

“Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven. Voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE (JHWH), uw God, te leren vrezen, alle dagen. Als de weg voor u te lang is, zodat u dat *alles* niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HEERE (JHWH), uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE (JHWH), uw God, u gezegend heeft, het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HEERE (JHWH), uw God, zal uitkiezen. *Daar* moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel *maar* wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, en u verblijden, u en uw gezin. Daarbij mag u de Leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek

laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit *samen* met u.”

Het is tijdens deze Feestdagen, dat de Israëlieten naar de Tempel gaan, dat de mannen voor de Heer moeten verschijnen. En ze moeten daar niet met lege handen komen. Lees maar ...

Deuteronomium. 16:16-17

“Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde *broden*, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet *met lege handen* voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) verschijnen, *maar* ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de HEERE (JHWH), uw God, die Hij u gegeven heeft.”

Wat je hier in vers 17 kan opvallen is dat het NIET noodzakelijk was om TIENDEN te brengen voor de Heer. Maar een gift die overeen kwam met je zegeningen.

Dit wordt ook gezegd in vers 10...

Deuteronomium. 16:10

“Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE (JHWH), uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE (JHWH), uw God, u zegent.”

Verder hebben we nog wat we noemen, de **Tienden voor de Armen**. Dit waren de voorzieningen die werden gegeven aan de behoeftigen....

Deuteronomium 14:28-29

“Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit *samen* met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd worden; opdat de HEERE (JHWH), uw God, u zegent in al het werk dat u doet.”

Hier wordt ook naar verwezen in hoofdstuk 26...

Deuteronomium 26:12

“Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tienden, gereed bent met het afstaan van alle tienden van uw opbrengst, dan moet u *het* geven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden.”

Ook hebben we nog de **Tienden voor de Priesters**. Deze tienden moesten worden gegeven door de Levieten en waren bestemd voor de Priesters. Lees maar ...

Numeri 18:25-32

“De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: U moet ook tot de Levieten spreken en tegen hen zeggen: Wanneer u van de Israëlieten de tienden ontvangt, die Ik u gegeven heb als uw erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de HEERE (JHWH) een hefoffer brengen, de tienden van die tienden. Het zal u toegerekend worden als uw hefoffer, als het koren van de dorsvloer en de inhoud van de perskuip. Zo moet ook u een hefoffer voor de HEERE (JHWH) brengen van al uw

tienden, die u van de Israëlieten ontvangt, en u moet het hefoffer daarvan voor de HEERE (JHWH) aan de priester Aäron geven. Van alles wat u geschonken wordt, moet u elk hefoffer voor de HEERE (JHWH) brengen, van al het beste ervan, als heilige *gave* daarvan. U moet tegen hen zeggen: 'Wanneer u het beste ervan brengt, zal het de Levieten toegerekend worden als de opbrengst van de dorsvloer en de opbrengst van de perskuip. U mag dat op elke plaats eten, u en uw huis, want dat is uw loon als vergoeding voor uw dienst in de tent van ontmoeting. U zult daardoor geen zonde op u laden, als u *maar* het beste ervan brengt. Zo zult u de geheiligde *gaven* van de Israëlieten niet ontheiligen, opdat u niet sterft.'

De Levieten en de Priesters werden apart gezet voor hun taak, toen Mozes de instructies ontving van Jahweh. Vanwege hun taak, wordt hen, in tegenstelling tot de andere stammen, geen land gegeven.

Deuteronomium 18:1-2

“De Levitische priesters, de hele stam Levi, mogen geen aandeel of erfbezit hebben *samen* met Israël; de vuuroffers van de HEERE (JHWH) en Zijn erfelijk bezit mogen zij eten. Daarom mag hij geen erfelijk bezit hebben te midden van zijn broeders; de HEERE (JHWH), Die is zijn erfelijk bezit, zoals Hij tot hem gesproken heeft.”

Aan hen werden steden gegeven, maar geen gebieden. Ze hadden 48 steden in de gebieden van de andere stammen.

Numeri 35:7

“Al de steden die u de Levieten moet geven, moeten *bij elkaar* achtenveertig steden zijn, te weten de *steden* met hun weidegronden.”

De Levieten werden tienden gegeven als tegenprestatie voor hun dienst in de Tempel.

De tienden die ze ontvingen bestonden uit vee, granen en vruchten. Deze tienden waren afkomstig van het BESTE wat je had.

Je kan de tienden vervangen door geld, maar als je dat doet, dan moet je er 20% aan toevoegen.

Leviticus 27:30-34

“Alle tienden van het land, *zowel* van het zaaigoed van het land *als* van de vruchten aan de bomen, zijn voor de HEERE (JHWH) *bestemd*. Ze zijn heilig voor de HEERE (JHWH). Maar als iemand toch *een deel* van zijn tienden vrijkoopt, moet hij het vijfde deel ervan daaraan toevoegen. En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat *bij de telling* onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor de HEERE (JHWH). Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht, en men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit *dier* als wat daarvoor omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden. Dit zijn de geboden die de HEERE (JHWH) Mozes gegeven heeft, voor de Israëlieten, op de berg Sinai.”

Er zijn twee manieren hoe je dit kan interpreteren...

1) Als je ervoor kiest om je tienden vrij te kopen, dan moet je 1/5 deel van de totale waarde aan de tiende toevoegen. Dan zou het van 10% naar 30% gaan, want als je er 1/5 deel aan toevoegt, dan voeg je 20% toe.

2) Als je ervoor kiest om je tienden vrij te kopen, dan moet je er 1/5 deel van de waarde van de tiende aan toevoegen. 1/5 van 10% is 2%. Dat maakt 12% als het bedrag dat je moet geven als je de tiende geeft in de vorm van geld.

Elk van deze twee interpretaties zou correct kunnen zijn, afhankelijk van hoe je de Hebreeuwse tekst bekijkt.

Het is hier dus duidelijk dat er gewoon een boete op rust als je de tiende geeft in de vorm van geld, in plaats van gewassen, vee of kleinvee.

Er bestaat een algemene opvatting dat alle mannelijke Leviëten priesters zijn, of worden. Maar dit is niet het geval. Alleen de afstammelingen van Aäron waren priesters. Ze waren inderdaad Leviëten, maar alleen zij zouden priesters worden. De rest van de mannelijke Leviëten zouden de dienaren worden van de priesters.

Exodus 28:41

“U moet ze uw broer Aäron en zijn zonen met hem aantrekken en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij Mij als priester kunnen dienen.”

En vers 43 ...

Exodus 28:43

“Aäron en zijn zonen moeten ze namelijk dragen, als zij de tent van ontmoeting binnenkomen, of als zij tot het altaar naderen om in het heiligdom te dienen, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. *Dit is* een eeuwige verordening voor hem en voor zijn nageslacht na hem.”

Exodus 29:9

“Dan moet u hun de gordel ombinden, Aäron en zijn zonen, en hun de hoofddoeken omwikkelen, opdat zij het priesterambt bezitten als een eeuwige verordening. Zo moet u Aäron en zijn zonen *tot priester* wijden.”

Exodus 29:44

“Dan zal Ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn zonen heiligen om *voor* Mij als priester te dienen.”

Leviticus 6:9

“Gebied Aäron en zijn zonen: Dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven, en het vuur van het altaar moet erop blijven branden.”

Leviticus 7:35

“Dit is het gewijde deel van Aäron en het gewijde deel van zijn zonen uit de vuuroffers van de HEERE (JHWH), op de dag dat hij hen naderbij liet komen om de HEERE (JHWH) als priester te dienen.”

Leviticus 21:1

“De HEERE (JHWH) zei tegen Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen

hen: 'Een priester mag zichzelf niet verontreinigen met een dode onder zijn volksgenoten,'"

Numeri 18:1

“De HEERE (JHWH) zei tegen Aäron: U, uw zonen en uw familie met u, moeten de *gevolgen* dragen van ongerechtigheid in het heiligdom. En u, en uw zonen met u, moeten de *gevolgen* dragen van ongerechtigheid binnen uw priesterambt.”

Dus is het duidelijk dat alleen de nakomelingen van Aäron priesters zullen zijn in de aardse tempel. Zelfs Jesjoea, onze Hogepriester in de hemel, is het verboden om priester te zijn in de aardse tempel. Lees maar...

Hebreeën 8:4

“Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er *hier* priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren.”

Hebreeën 8:5

“Deze *priesters* doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse *dingen*, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooiën van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.”

Nogmaals, het aardse priesterschap is apart gezet voor enkel en alleen de nakomelingen van Aäron.

De rest van de Levieten werden aan de nakomelingen van Aäron gegeven als helpers.

Numeri 18:2-7

“En u moet ook uw broeders, de stam Levi, de stam van uw vader, met u naar voren doen komen, zodat zij zich bij u aansluiten en u dienen. U echter, en uw zonen met u, moeten vóór de tent van de getuigenis zijn. Zij zullen uw taak vervullen en de taak ten behoeve van heel de tent. Alleen mogen zij niet in de nabijheid komen van de voorwerpen van het heiligdom, en van het altaar, opdat zij niet sterven, zij niet en u ook niet. Maar zij moeten zich bij u aansluiten en de taak ten behoeve van de tent van ontmoeting vervullen, heel de dienst van de tent. Een onbevoegde mag echter niet in uw nabijheid komen. U moet *dus* de taak ten behoeve van het heiligdom en de taak ten behoeve van het altaar vervullen, opdat er geen grote toorn meer zal zijn tegen de Israëlieten. Want Ik, zie, Ik heb uw broeders, de Levieten, uit het midden van de Israëlieten genomen: zij zijn een geschenk voor u, gegeven aan de HEERE (JHWH), om de dienst van de tent van ontmoeting te verrichten. U echter, en uw zonen met u, moeten uw priesterambt waarnemen, met betrekking tot alle zaken van het altaar en met betrekking tot wat achter het voorhangsel is, en u moet *daarbij* dienen. Uw priesterambt geef Ik *u* als een dienst, een geschenk. De onbevoegde echter die nadert, moet ter dood gebracht worden.”

Dit is waarom we in Numeri 16 kunnen lezen over de rebellie van Korach. Korach was een Leviet. Maar dat was voor hem blijkbaar niet genoeg. Lees maar ...

Numeri 16:8-11

“En Mozes zei tegen Korach: Luister toch, zonen van Levi! Is het u niet genoeg dat de God van

Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël om u tot Hem te laten naderen, om de dienst van de tabernakel van de HEERE (JHWH) te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen; wilt u nu ook het priesterambt? Daarom u, en uw hele aanhang, u spant samen tegen de HEERE (JHWH). Immers, Aäron, wat is hij dat u tegen hem mort?

Het probleem bij de rebellie van Korach was niet alleen dat er andere Levieten waren, die met hem samen werkten, maar er waren ook anderen bij.

Numeri 16:1-2

“Korach nu, de zoon van Jizhar, zoon van Kahath, zoon van Levi, nam zowel Dathan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Peleth, nakomelingen van Ruben, *met zich* mee. Zij kwamen in opstand tegen Mozes, samen met tweehonderdvijftig mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam.”

Mozes zei dat ze, hoewel ze tegen Aäron aan het mopperen waren, in werkelijkheid tegen Jahweh in verzet kwamen.

Hoewel de Levieten, die niet van Aäron afstamden, geen priesters waren, ontvingen ze hun loon nog steeds uit de tienden ...

Numeri 18:21

“En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting.”

In dit alles wordt het duidelijk dat deze tienden naar de priesters en de Levieten gingen voor hun dienst in de Tempel.

Nergens in de Schrift lezen we dat hun tienden nu zijn overgegaan op de herders of de leraren. Dit wil niet zeggen dat we deze mensen niet kunnen helpen. Want zelfs Paulus werd bijgestaan door de gelovigen. Maar deze bijdragen waren geen tienden. Dit moeten we goed begrijpen. Nogmaals, nergens in de Schrift wordt verwezen naar het feit dat deze tienden aan iemand anders moeten worden gegeven dan aan de Levieten en de priesters. Daar kunnen we gewoon niet omheen.

We lezen wel dat Paulus bespreekt dat we vrolijke gevers moeten zijn en dat we oogsten naar wat we zaaien.

2 Korinthe 9:6-7

“En dit *zeg ik*: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder *doen* zoals hij in *zijn* hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

We worden aangemoedigd om te groeien in ons geven.

2 Korinthe 8:7

“Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig.”

Hoewel we onze tienden nu niet op een Bijbelse manier kunnen geven, kunnen we nog wel geven aan de voorgangers, die het eeuwige evangelie verspreiden. Zoals dat bij Paulus gebeurde. Maar we moeten niet alleen "gemeentes" ondersteunen. Lees maar ...

Jakobus 1:27

“De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.”

En laten we Mattheüs 25 niet vergeten:

Mattheüs 25:31-40

“Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. *Ik was* naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U *als* een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

En hoe zit het met diegenen aan Zijn linkerkant? Zij hebben deze dingen niet gedaan. ... En ze gingen ook niet naar binnen.

Nogmaals, dit wil niet zeggen dat je de 10% niet kan geven aan je gemeente. Maar als iemand daarvoor kiest, dan wordt dat gewoon beschouwd als een vrijwillig offer, want je doet dat niet volgens een Bijbels voorschrift.

We weten dat velen naar Maleachi 3 verwijzen, om te zeggen dat we nu nog steeds tienden moeten geven. Laten we dat eens bekijken. Maar laten we ook vers 7 lezen. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.

Er staat ...

Maleachi 3:7-10

“Sinds de dagen van uw vaders bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, *als* volk in zijn geheel. Breng al de tienden

naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproof Mij toch hierin, zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen *schuren* genoeg zullen zijn.”

Dit gaat allemaal over het terugkeren naar de verordeningen, die we vinden in de Wet.

“...bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen.”

Terugkeren naar Zijn verordeningen. ... En zoals in deze verzen wordt getoond, ... tienden geven is één van die verordeningen.

Maar, zoals we eerder aangaven, is het geven van tienden iets dat we vandaag de dag niet kunnen doen, omdat er geen Leviëten en priesters zijn en er geen Tempel is. We zitten in een vergelijkbare situatie als degenen die werden weggevoerd naar Babylon. Ze waren niet in staat om de gehele Wet te gehoorzamen, omdat ze niet langer de Tempel hadden.

Toch zijn er veel elementen van de Wet, waar we wel naar kunnen terugkeren. En net zoals Daniël, die in Babylon leefde, streven we ernaar om te doen wat we kunnen doen. Hoewel het geven van tienden daar niet bij hoort.

Maar hoe zit het met Jesjoea? Hij heeft toch zeker wel wat gezegd over het geven van tienden, zodat de Nieuw Testamentische gelovigen dat konden opvolgen?

Maar Hij heeft maar weinig gezegd over het geven van tienden. In feite was de enige keer dat we Hem daarover horen praten, het moment dat Hij de Farizeeërs aanpakte voor hun hypocrisie. Overweeg eens Zijn woorden ...

Mattheüs 23:23

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die *andere* dingen niet nalaten.”

De Farizeeërs waren trouw in het geven van tienden. Dus laten we ze daar de eer voor geven. Maar laten we nog eens naar de woorden van Jesjoea kijken.

Mattheüs 23:23

““Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die *andere* dingen niet nalaten.”

“en u laat het belangrijkste van de Wet na”

Was het geven van tienden belangrijk? Natuurlijk was dat zo, maar het werd gezien als iets dat elementair was, ... iets dat weinig moeite kostte om te gehoorzamen. Maar de Farizeeërs maakten het tot iets dat zeer belangrijk was ... terwijl ze de meer belangrijke zaken van de Wet verwaarloosden – inclusief de gerechtigheid, barmhartigheid en trouw.

Want indien ze zich daarop zouden richten, dan zou het geven van tienden vanzelf volgen.

Maar in deze woorden vinden we nog steeds geen instructie om de tienden nu over te dragen aan iemand anders.

Velen hebben gezegd dat, net zoals Abraham tienden gaf aan Melchizedek, voordat we de instelling voor de Levieten en het Priesterschap hadden, ook wij nu zouden moeten geven aan de voorgangers van de kerken. Dat klinkt goed. Maar we hebben daar nergens in de Schrift enige aanwijzing voor. Nergens wordt ons verteld om tienden te geven aan de voorgangers, of aan de kerken. Er is geen twijfel mogelijk dat we worden opgedragen om te geven. Maar niet om tienden te geven.

Er bestaan veel vragen over het geven van de tienden, als het gaat over wie de tienden toekwam VOORDAT de Wet, zoals gegeven door Mozes, werd ingesteld. Er was geen Tempel. Er waren geen Levieten, of Priesters die afstamden van Aäron. Maar, zoals we eerder zeiden, niet alle tienden gingen naar de priesters. Ze kwamen ook de armen toe, zoals dat reeds werd vermeld in Deuteronomium 14:28 en 29.

Zou dit de bestemming zijn geweest, waar het eerder voor werd gebruikt? Mogelijk.

Maar we weten ook dat er tienden werden gegeven aan Melchizedek. Iemand waarvan werd vermeld dat Hij een Priester was.

Melchizedek betekent "*Koning der Gerechtigheid*".

Velen verwijzen naar de tijd dat Abram, later bekend als Abraham, die zijn tiende gaf aan Melchizedek, de koning van Salem. Over Hem wordt vermeld dat Hij een Priester was van Jahweh. Hoewel er weinig bekend is over Melchizedek, gaf Abram Hem, eigenlijk een tiende van de oorlogsbuit, die hij en zijn familie veroverd hadden bij het redden van Lot. Velen verwijzen naar dit vers om te zeggen dat we onze tienden nu aan de kerk moeten geven.

Maar als we dit vers gebruiken om nu het geven van tienden te ondersteunen, hoe zit het dan met de andere 90%? Wat deed Abram daarmee? Laten we dat uitzoeken....

Genesis 14:18-24

“En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE (JHWH), God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt. Verre daarvan! Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel nemen!”

Het resultaat is, dat als we dit vers gebruiken om aan te geven dat we tienden moeten geven aan de kerk, we dan ook moeten zeggen dat we de andere 90% aan anderen moeten geven.

Maar nogmaals, zoals eerder vermeld, worden er in de Schrift geen aanwijzingen gevonden dat we zoiets moeten doen.

En dan lezen we over Jakob in Genesis 28:20-22.

Genesis 28:20-22

“Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE (JHWH) mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.”

Toch lezen we nergens aan wie hij de tienden zou moeten hebben betaald.

Was er iemand anders in de lijn van Melchizedek, aan wie hij het zou geven? Niemand weet het. Er wordt ons geen informatie gegeven over hoe Jakob deze gelofte heeft vervuld.

Voordat hierover, via Mozes, instructies worden gegeven in de Wet, is het onderwerp van het geven van tienden op zijn zachtst gezegd erg vaag.

Voordat we over deze twee geïsoleerde gevallen van Abram en Jakob lezen, lezen we nergens in de Bijbel dat het geven van tienden een vast onderdeel was van hun leven. We zeggen niet dat dit niet het geval was, alleen dat de Schrift ons geen informatie geeft over hoe dat een onderdeel zou zijn geweest van hun dagelijks leven.

Nogmaals, zoals we eerder hebben aangegeven, hoewel we nu niet Schriftuurlijk tienden kunnen geven, betekent dat niet dat we niet moeten geven aan de Vader, door middel van degenen die dienen. Want de Vader heeft een blijmoedige gever echt lief.

Een voorbeeld van een vrijwillig offer vinden we in Exodus 35

Exodus 35:5

“Neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de HEERE (JHWH). Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de HEERE (JHWH): goud, zilver en koper,”

Exodus 35:21-22

“en ze kwamen *terug*: ieder wiens hart hem *daartoe* bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE (JHWH) ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. Zo kwamen *ze*, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorknopen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, iedereen die de HEERE (JHWH) een beweegoffer van goud bracht,”

Exodus 35:26

“En al de vrouwen van wie het hart hen *daartoe* bewoog en die wijs van hart waren, sponnen het geitenhaar.”

Exodus 35:29

“Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de HEERE (JHWH) door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de HEERE (JHWH).”

Eén hoofdstuk later lezen we ...

Exodus 36:6-7

“Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het heffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om *nog meer* te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen verrichten, ja, er bleef over.”

Ons gebed voor jou is dat je geeft zoals de Vader je leidt. Maar als je geeft, geef dan niet met tegenzin. Geef blijmoedig, vrolijk van hart. We bidden dat je de Vader zoekt in hoe je jouw bijdrage en steun zou moeten geven.

En weet dan dat je geen geld hoeft te hebben ... om het geld jou te laten beheersen. Je hoeft niet rijk te zijn ... of hebberig. Je hoeft niet veel geld te hebben ... om geld te dienen.

De Vader wil dat we allemaal groeien vanaf de plek waar we nu staan. Maar we moeten ons richten om Hem te dienen, en geen ander.

Lukas 16:13

“Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

Geld is niet de wortel van al het kwaad. De *geldzucht* is de wortel van allerlei soorten kwaad....

1 Timotheüs 6:10

“Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.”

Waar sta jij met betrekking tot het liefhebben van geld? Serieus. Denk er eens een moment over na. Het is prima om geld te bezitten ... maar laat het geld jou niet gaan beheersen.

Velen geloven dat Ananias en Saffira werden gedood omdat ze niet al hun geld gaven, dat afkomstig was van de verkoop van hun bezit, zoals veel anderen dit in het boek Handelingen wel deden.

Maar dit is echt niet het geval. Het geld was van hun en ze konden ermee doen wat ze wilden. Het probleem was dat ze wat van dat geld hadden achtergehouden, terwijl ze iedereen wilden laten geloven dat ze alles hadden gegeven.

Lees maar ...

Handelingen 4:34-5:5

“Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen

bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht *die* en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield *een deel* van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde *dat* aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en *een deel* achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het *onverkocht* gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef *de opbrengst* dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden.”

Nogmaals, het geld was van hun. Het was hun keuze om ermee te doen wat ze wilden.

Maar ze wilden dat anderen zouden geloven dat ze alles hadden gegeven, zoals de anderen dat hadden gedaan.

Dus beheerste het geld hen? Heel goed mogelijk. Samen met de trots, dat ze anderen wilden laten geloven, dat ze iets gedaan hadden, wat ze in werkelijkheid niet gedaan hadden.

Ze wilden gezien worden voor wat ze deden. Denk na over de woorden van Jesjoea, wat we zouden moeten doen als we gezien willen worden bij onze dienst voor de Vader.

Mattheüs 6:1-4

“Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw *linkerhand* niet weten wat uw *rechterhand* doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”

Maak het niet tot je doel om gezien te worden bij je dienst voor Hem. Toch was dit wat Ananias en Saffira deden. Ze wilden gezien worden. En dus logen ze over het geld dat ze gaven.

Laat geld geen drijvende kracht zijn bij de manier waarop je leeft. Denk aan de woorden van Jesjoea ...

Mattheüs 6:19-21

“Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

Waar is je hart nu? Dien je het geld? Velen vegen deze vraag opzij als een grapje. Maar we vragen je om

je hart te onderzoeken en te bekijken wat je motiveert met betrekking tot geld, of zelfs dingen ... die worden gekocht met geld.

Weet je dat de Schrift ons verteld dat we een slaaf zijn van degene aan wie we geld verschuldigd zijn?

Spreuken 22:7

“Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener.”

Is dit fout dan? Natuurlijk niet. We kunnen die schuld alleen niet laten blijven bestaan ...

Romeinen 13:7-8

“Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer *toekomt*. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.”

Nogmaals, we zien geen Schriftplaatsen die aangeven dat schuld hebben zondig is. Maar, des te dieper we in de schuld zitten, des te minder we in staat zijn om te geven aan de groei van het Koninkrijk.

En we moeten niet vergeten wat Handelingen 20:35 zegt ...

Handelingen 20:35

“... en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, *namelijk* dat Hij gezegd heeft: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen.'”

Ondanks dat deze woorden van Jesjoea niet letterlijk zijn opgetekend in het Nieuwe Testament, kunnen we wel naar een overeenkomstige situatie verwijzen ...

Lukas 14:12-14

“En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep *dan* niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke burens, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een *feest*maaltijd gereedmaakt, nodig *dan* armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”

Als we niet in staat zijn om aan de Heer te geven, via een gemeente of persoonlijke hulp, dan beroven we onszelf alleen maar van de zegeningen, die voor de eeuwigheid zijn.

Dus als conclusie, ...

We zijn niet in staat om op een Bijbelse manier de tienden te geven. Maar dat neemt niet weg dat de Vader een blijmoedig geveer van harte liefheeft, en dat we inderdaad gezegend worden als we geven.

Zoek de Vader waar Hij nu zou willen dat je geeft en investeert in Zijn Koninkrijk.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)